

Vraag het aan Morya



Er is toch hulp

“Er kan een moeilijkheid liggen in het feit dat je misschien iemand anders kan helpen, maar niet je eigen partner of niet je eigen kind. Je kan dat als pijnlijk ervaren, maar het hoeft niet, want voor God is ieder mens een kind, en voor God is ieder mens Zijn eigen kind, en als je iets doet voor één van Zijn kinderen, dan doe je iets voor God. Op dit niveau vermengen de krachten zich en leer je, vanuit vernieuwende krachten in je eigen leven en in de levens van anderen.

Maar het kan zijn dat je soms niet in staat bent om een bepaald iemand op een bewuste manier te helpen. En toch is er een hulp en dan gaat het via jou naar iemand anders die dan weer op zijn of haar pad komt om die te helpen.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 4: ‘De mensheid is een geheel’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 102

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


